

## Onderduiker beschrijft dagelijks leven Lierop



Adrie Mennen en Harrie van Lieshout met gevonden dagboek van burgemeesterszoon Jan Michiels die in Lierop ondergedoken zat © FotoMeulenhof

LIEROP - Veel boeken over de Tweede Wereldoorlog komen van geschiedschrijvers of journalisten. Enkele Lieroppenaren doen het daarentegen anders: zij brengen het originele dagboek van de ondergedoken burgemeesterszoon Jan Michiels uit.

**Tonny Peeters** 19-04-19, 11:01 **Laatste update:** 11:12 **Bron:** ED

Compleet verrast was dochter Ank Michels. Ze wist dat haar vader in oorlogstijd zich in Lierop verborgen hield voor de Duitsers, maar dat hij anderhalf jaar lang bivakkeerde bij de familie Van Dijk wist ze niet. En dat hij iedere dag zijn licht liet schijnen op dagelijkse beslommeringen en de oorlogssituatie analyseerde al helemaal niet.

Overleden in 1996 leek het alsof hij ineens weer voor me stond, nu in de gedaante van een jonge man”, zegt ze in het voorwoord van het boek dat binnen enkele weken geprint wordt. „Ik herkende het handschrift, maar ook de manier van observeren, de kleurrijke details die tot leven brengen hoe het was om als onderduiker de dagen door te brengen tegen de achtergrond van een altijd aanwezige spanning en hoop.”

### **KLUIS**

Ze kreeg het dagboek een klein jaar geleden van Adrie Mennen van heemkundekring De Vonder Asten-Someren, die het op zijn beurt kreeg van Harrie van Lieshout. Die bewaarde het volgeschreven schrift dertig jaar lang in een kluis. „Ik heb het ooit van mijn vader gekregen, maar die wist zich er geen raad mee. ‘Zie maar wat je ermee doet’, zei hij. Ik wilde het graag behouden voor de toekomst, maar ik wist niet goed hoe. Totdat ik Adrie tegenkwam”, vertelt Van Lieshout over het ontstaan van het boek.

Het dagelijks leven van Jan Michels staat daarin centraal. Hij beschrijft de periode van 6 mei 1943 tot 27 september 1944 in het huis van de familie Van Dijk. Het gaat om het pand op de hoek van de Laan ten Boomen waar nu Bikeservice Lierop is gevestigd. Michels verbleef bij Marie, de weduwe van Johannes van Dijk die van 1905 tot 1930 burgemeester van Lierop was. Michels' vader was van 1926 tot en met 1938 eerste burger in Heeze en van 1930 tot 1935 was hij tevens waarnemer in Lierop. Twee burgemeestersfamilies die elkaar in oorlogstijd dus hielpen. Over die relatie is in het nieuwe boek niets terug te vinden.

### **VERMOORDE BURGervader**

De moorden op toenmalig burgemeesters Wijnen van Asten en Smulders van Someren worden slechts aangestipt. Michels gaat net als in de rest van zijn dagboek nogal van de hak op de tak. ‘In de Lieropse kerk wordt een dienst gehouden voor de vermoorde burgervader. Aardappels uitgedaan’, is een van de opmerkelijke passages. „Zonder enige emotie heeft hij dat geschreven. Het lijkt wel alsof hij bang was om door de Duitsers betrappt te worden als sympathisant”, denkt Mennen hardop.

Hij en Van Lieshout hebben bewust gekozen om het boek in origineel handschrift te publiceren. „We hebben overwogen om alles over te typen, maar dan is de hele sfeer van toen weg”, vindt Mennen. „Je ziet soms dat de inkt bijna op is....dat moet je zo laten zien. Je moet er wel even inkomen met dit handschrift, maar na drie bladzijden snap je het.”

Aan het einde van het 160 bladzijden tellende boek staan enkele foto's die de Lieroppenaren hebben teruggevonden. Tevens staat er een kleine stamboom bij waardoor het voor lezers makkelijker te snappen is wie bij wie hoort. **Geïnteresseerden kunnen zich al via de website van de heemkundekring inschrijven voor het boek dat 19,95 euro kost.** „In het heemhuis hebben we meerdere dagboeken, maar die gaan vooral over wat de Duitsers allemaal doen. Deze is bijzonder omdat die grotendeels over het dagelijks leven in Lierop gaat”, besluit Mennen.